



Happy Lama Travel

Lamanyt nr. 3



Happy Lama Travels researchrejse i Peru 2009:

Samlet set den mest fantastiske rejse som jeg nogensinde har foretaget. 3.600 km. i firehjulstrækker fra **Chiclayo** i nord til **Cusco** i syd af veje som ikke altid helt fortjente den fine betegnelse, vandring på den legendariske **Inkasti** til **Machu Picchu** og en uges ophold i et af **Amazonas'** mest dyrerige områder Nationalparken **Manu**.

Fantastisk mangfoldighed i landskaber, kultur, dyreliv, menneskelige relationer og bizarre situationer langs rejseruten er det som fascinerer de fleste besøgende i Peru. Peru overrasker konstant den rejsende med nye ekstraordinære oplevelser og specielt etape 1, 2 og 4 som foregik i meget lidt besøgte områder gjorde et meget stort indtryk med fantastiske muligheder for unikke oplevelser – "Lamalike, Way off the beaten track"

Det er svært at beskrive fem ugers mange store oplevelser kort men nedenfor er et kort resumé af de enkelte etaper. Mange gange siger billeder mere end alverdens ord - Se et lille udsnit af mine 4.000 billeder fra rejsen på www.go2peru.eu



Abra Anticona – 4.818 moh.
2. etape mellem Lima og La Oroya

Etape 1 (Det Nordlige Peru): 270809-090909 - se kort på www.go2peru.eu

Denne del af Peru er meget afvekslende at rejse i, da du kan kombinere de store veludviklede byer ved kysten **Trujillo** og **Chiclayo** med meget lidt besøgte byer som **Chachapoyas** og **Leimebamba** på kanten af **Amazonas** på østsiden af de enorme Andesbjergene.

Området er især rigt på spektakulære udgravninger fra en mængde kulturer som beboede området før Inkariget opstod. En af de største ruiner er **Kuelap** som ligger meget afsides i tågeskoven på en klippeafsats i bjergene omkring **Chachapoyas**. Det estimeres at der er anvendt mere materiale til **Kuelap** end til **Gizapyramiderne** i Egypten.

Vi valgte nogle veje som bragte os langt væk fra alting. Vi valgte bla. at køre gennem **Cañon del Pato** (Ændernes kløft) hele vejen fra **Stillehavskysten** til **Cordillera Blanca** og **Huaraz**. En af verdens mest spektakulære vejstrækninger og en af de mest spændende rejsedage jeg nogensinde har oplevet.

Denne dag havde alt det drama man kunne ønske sig – Det var varmt. Det var støvet. Vejen var spektakulær og nogle steder nærmest så ufremkommelig at vi måtte fylde store sten i hullerne for at komme videre til vores bestemmelsessted **Huaraz** i Perus smukkeste område - De sneklædte bjerge **Cordillera Blanca**.



På markedet i Huaraz

Vores besøg på østsiden af **Cordillera Blanca** i den meget lille og uforstyrrede by **Chacas** var også en oplevelse som kommer under kategorien "meget autentisk" krydret med en passage af **Cordillera Blancas** højeste og meget svært passable bjergpas **Punta Olympica** i næsten 5.000 moh. med smuk udsigt til Perus højeste bjerg **Huascarán** 6.768 moh.

Trujillos koloniale centrum var også et absolut højdepunkt på 1. etape. Ingen steder i Peru er den koloniale arkitektur så gennemført og farverig som i **Trujillo** - Opkaldt efter den spanske erobreren Pizarros fødeby i spanske **Extremadura**.

Etape 2 (Lima - Ayacucho - Cusco): 100909-140909 - se kort på www.go2peru.eu

Meget få mennesker vælger at køre på langs af Andeskæden til inkaernes gamle hovedstad **Cusco**. Vejstrækningen fører dig imidlertid af meget spektakulære veje gennem barsk og rå natur fra Perus overbefolkede hovedstad **Lima**, gennem hjertet af Peru til inkaernes gamle hovedstad **Cusco**.

Området opfattes af peruanerne som et "glemt" område. Udviklingen går langsomt hvilket er meget tydeligt når man bevæger sig rundt i dette rå og barske landskab.

Ayacucho er hovedby i området med 150.000 indbyggere og er en smuk og rolig kolonial by med stort udviklingspotentiale. **Ayacucho** har sin ydmyge status til trods haft markant indflydelse på Perus historie. Warikulturen som herskede i området var således det sidste udviklingstrin før Inkakulturen. **Ayacucho** var genstand for det afgørende slag for uafhængighed og **Ayacucho** var arnested for terrorbevægelsen Den Lysende Sti. Betydningen til trods blev vejen til kysten først asfalteret i 1999, vejen til **Cusco** er stadig grusvej og der lander kun få fly fra **Lima** hver uge. Der kommer blot fem turister dagligt til **Ayacucho** på trods af utallige fascinerende vandremligheder og kulturelle oplevelser.

Den lille by **Santa Ines** gjorde stort indtryk. Byen ligger på en kold og vindomsust højslette 4.800 moh. Består af to rækker huse og en vej. Ingen mennesker udendørs, en sølle udmarvet hund krydser vejen, en klaprende dør, et knirkende skilt og en skræppende grib. Uvilkårligt får du fornemmelsen af at være trådt direkte ind i en klassisk western lige før en skudduel.



Mellem Ayacucho og Andahuaylas



Happy Lama Travel

Lamanyt nr. 3



Etape 3 (Inkastien - Chinchero - Maras - Moray): 150909-190909 - se kort på www.go2peru.eu

Den legendariske inkasti til lige så legendariske **Machu Picchu** er nok Sydamerikas mest populære 45 km. Turister fra hele verden valfarter til **Inkaernes Hellige Dal** for at prøve kræfter med Inkastiens stejle trapper og ikke mindst Inkastiens højeste punkt **Warmiwanusca** 4.200 moh.

Inkastien er ikke noget hårdt trek og har du en almindelig god grundform, kan du sagtens kaste dig ud i udfordringen som tager fire dage.

Inkastien starter ved jernbanens km. 82 og fra starten oplever du de store miljøskift med bl.a. tågeskov, golde pas og meget frodig tropisk beplantning. Langs **Inkastien** ligger desuden mange interessante inkaruiner af varierende størrelse og betydning.

Vores team af dygtige guider, bærere, kokke og lejrassistenter sørgede godt for os undervejs. Mødet med **Machu Picchu** på Inkastiens fjerde dag var som sædvanligt enestående og omgivet af historisk mystik.

Etape 4 (MANU-Nationalparken i Amazonas): 200909-290909- se kort på www.go2peru.eu

Nationalparken **Manu** er et af de områder i **Amazonas**, som har den største mangfoldighed i dyre- og planteliv, hvilket vi til fulde fik bekræftet. En enestående naturoplevelse i et område som kun besøges af ca. 1.000 mennesker om året. Turene i **Manu** foregår ved at sejle mellem forskellige lodges på **Rio Manu** og **Rio Madre de Dios** og derfra vandre til dele af junglen som har forskellige særpræg med chance for at observere forskellige dyrearter. Jeg vil især fremhæve tre oplevelser, som altid vil stå som store naturoplevelser for mig.

Macaw Clay Lick:

At se hundrevis af arapapegøjer samle sig på et sted for at spise ler fra flodbanken er en kæmpe oplevelse ledsaget af en forfærdelig masse larm. Araerne spiser den mineralrige ler for at neutralisere de giftstoffer de får gennem føden. Det er fascinerende at se hvordan papegøjerne kommer parvis, samler sig i trækrone, flyver rundt og rekonoscerer efter rovfugle, hvorefter de pludselig slår sig ned på skråningerne for at gnaske ler – Lige så pludseligt letter flere hundrede papegøjer på en gang og flyver væk.

Giant River Otter:

Et af "bonusdyrene" i Manu er kæmpeodderen, som der lever ganske få af i området, men da vi padlede rundt på **Cocha Salvador** en meget tidlig morgen udbød en af gæsterne "hvad er det som kommer svømmende der" En kæmpeodder styrede lige imod vores lille båd, dykkede og steg op som periskopet på en ubåd og blottede den lange hals med det kraftige hoved, knurhårene og de skarpe tænder til stor glæde for både Canon og Nikonentusiaster.

Abefest:

Vi havde nærkontakt med seks ud af tretten abearter i **Manu** og det vildeste abeparty havde vi sammen med en flok wolly monkeys som muntrede sig i trækrone. Da vi kom anstigende blev vi umiddelbart opfattet som en trussel og trækrone blev rystet så voldsomt i et forsøg på at skræmme os bort, at det stod om ørerne på os med grene, palmeblade, frugter osv. Det gik så vildt for sig at aberne rent faktisk smed halvt gnavede frugter efter os.

Pludselig stormede førerhannen ned af en stamme og blæste sig truende op blot ti meter fra os. Da vi ikke lod os skræmme, var det som om at vores tilstedeværelse blev accepteret og aberne fortsatte med at spise i ro og mag – En helt fantastisk intens naturoplevelse.

Happy Lama Travel har netop modtaget nogle meget fordelagtige 2010-priser på 5, 7, og 9-dages ture i **Nationalparken Manu**.

Rejseforslag i 2010:

På baggrund af researchrejsen har jeg fået mange gode ideer til nye spændende rundrejser og ideer til udvikling af de forslag som jeg i forvejen har på hjemmesiden. Jeg regner med at barsle med nye friske forslag i december i områder af Peru som meget få turister besøger.

Grupperejser i 2010:

Det ligger nu fast, at jeg i 2010 planlægger tre forskellige grupperejser med start fra ultimo juni til primo august. Grupperejserne er utraditionelle, da der er garanteret afrejse fra to personer og priserne differentieres afhængig af antal. Rejserne er ligeledes fleksible, da der er mulighed for individuel forlængelse. Detaljerne forventes klar i december.

Researchrejse i 2010:

Som led i min researchrejse i år holdt jeg møde med to meget dygtige, rutinerede og professionelle operatører fra **Ecuador** som havde vist mig den ære at rejse til Peru for at holde møde med mig. Researchrejsen 2010 går derfor til **Ecuador og Galapagos**. Planlægningen er i fuld gang og jeg forventer at have et program klar i december.

